

'Aardappels poten' in Brazilië

Beste vriend/vriendin,

Drie jaar geleden stuurde mijn collega Peter me een berichtje: 'Ik ga naar Portugal om onze contactpersoon daar te spreken. Wil je mee?' Nou, dacht ik, een paar dagen Portugal vind ik wel oké. Maar niet alleen voor het mooie weer...

In Lissabon ontmoetten we Erna, een Nederlandse vrouw die al jaren op de Azoren woont. God had haar 15 jaar eerder op het hart gelegd om het werk van DPM in Portugal weer op te pakken, nadat onze vorige coördinatoren waren teruggekeerd naar de VS. Met haar eigen geld financierde Erna de vertaling en druk van meer dan twintig boeken en onderwijsbrieven.

We bespraken onze droom en visie voor het werk van Derek Prince Ministries. Wist je dat Portugees wereldwijd op de 6^e plek staat van meestgesproken talen? En dat meer dan 225 miljoen mensen Portugees als moedertaal hebben? Het werk van Erna was geweldig, maar we waren het erover eens dat er veel meer nodig is. Zoals een kantoor in Brazilië, waar 215 miljoen mensen wonen en 99,5% Portugees spreekt. Ik vertelde Erna dat ik me al sinds mijn start bij DPM in 2016 afvroeg waarom wij geen kantoor in Brazilië hadden, en dat ik daar regelmatig voor bad.

Speld in een hooiberg

We baden samen, en beloofden te blijven bidden. Voor een nieuw werk van de Heer, waarin Hij ons leidt. Voor nieuwe contacten. Voor ons zou dat zoeken zijn naar een speld in een hooiberg, maar God weet wie de juiste mensen op de juiste plek zijn. Ik ervoer hoe God mij aansprak: 'Ben jij beschikbaar om hierin een stap zetten, om het Portugees werk verder te helpen?' Ja, dat wilde ik wel. Maar hoe?

Slechts drie weken later kregen we een mailtje van Delma uit Brazilië. Zij vertelde hoe belangrijk het onderwijs van Derek Prince voor haar en haar man was. En ze vroeg of ze kon helpen; beiden bleken professionele vertalers te zijn.

Toen ik Delma sprak, bleken drie van haar zes kinderen in Nederland te wonen. Nou ja, dacht ik, na Erna nóg zo'n bijzondere link met Nederland. Ik wist dat God bevestigde dat wij vanuit Nederland een speciale rol spelen om het Portugees zendingswerk te helpen groeien.

Delma is een diamant

We zijn heel blij dat we zo regelmatig aanbiedingen krijgen van mensen die willen helpen. Je zult begrijpen, dat dat soms goed uitpakt en soms ook geen goede match blijkt. En heel af en toe zit er een diamant tussen. Delma is zo'n diamant. Ze is inmiddels onze coördinator voor Brazilië. Samen met een aantal andere vrijwilligers, die zich sindsdien ook hebben gemeld, vertaalt ze steeds meer van Dereks onderwijs in het Braziliaans-Portugees.

- Meer dan 150 onderwijsbrieven zijn vrij beschikbaar op de nieuwe website: www.derekprince.com/pt-br.
- De boeken *De Omwisseling aan het Kruis*, *Zegen of vloek* en *Zij Zullen Boze Geesten Uitdrijven* zijn klaar om gedrukt te worden.
- 17 preken op YouTube hebben nu Portugees ondertiteling.

"In Brazilië hebben het welvaartsevangelie en New Age-denken het land overgenomen. Hierdoor zijn mensen de verbinding met het echte Bijbelse Evangelie kwijtgeraakt. Ik ben er volledig van overtuigd dat Dereks onderwijs kan helpen om daar verandering in te brengen." – Delma



Getuigenissen komen binnen

Het christendom in Brazilië is vaak een mengeling van christelijke religie en heidens occultisme. Daarom is Dereks onderwijs over bekering, de kracht van het kruis, zegen en vloek, en bevrijding volgens Delma zo krachtig. De impact blijkt ook duidelijk uit de oprechte getuigenissen die vanuit heel Brazilië binnenstromen:

"Sinds we het Bijbelonderwijs van Derek Prince leerden kennen, vooral zijn studies over geestelijke strijd, bevrijding en genezing, is de geestelijke en lichamelijke gezondheid van ons gezin enorm verbeterd. We volgen de Heer Jezus nu echt, en we leven met God de Vader en de Heilige Geest. Alle eer aan God. We bidden dat er nog veel meer onderwijs in het Portugees beschikbaar komt."
Luiz en Débora Paulo

"De onderwijsbrief 'Barrières voor Gods zegen' hielp me om radicaal af te rekenen met wrok die ik al mijn hele leven koesterde. Ik begrijp nu, dat als wij anderen niet vergeven, onze Vader in de hemel ook ons niet kan vergeven.."
Hosana Mattos
(foto ter illustratie)



'Aardappels poten'

We geloven dat ons zendingswerk in Brazilië de potentie heeft om miljoenen te bereiken, ook al staan we nog maar aan het begin. Delma laat zich ook hierin bemoedigen door Dereks onderwijs. 'Derek vertelt ergens over een jongetje dat wat aardappels had gepoot. Toen er twee weken later nog geen groei zichtbaar was, groef hij ze op om te zien of het wel goed ging. Dat deed hij later nog een paar keer, waardoor er uiteindelijk niets opkwam. Sommige christenen zijn ook zo; die poten hun aardappelen, maar verwachten meteen resultaat. De essentie van geloof is juist dat we het God laten doen. Wij voldoen aan de voorwaarden, maar God vervult de belofte.'

Samen met Delma en haar team bidden we speciaal voor de volgende uitdagingen:

1. Contacten met voorgangers en leiders

We weten dat veel kerkleiders in Brazilië schreeuwen om stevig, betrouwbaar Bijbels onderwijs waarin ook de Geest van God ruimte krijgt. Daarom willen we het team van Delma graag uitbreiden met iemand die door heel Brazilië heen een netwerk kan opbouwen en Dereks onderwijs onder de aandacht brengen.

2. Druk en distributie

Een bevriende gemeente heeft uit eigen middelen 25.000 boekjes met onderwijsbrieven gedrukt om gratis uit te delen aan kerken. Er zijn er al zo'n 10.000 verstuurd. We hebben drie nieuwe boeken van Derek Prince klaar om gedrukt te worden. Bid je mee voor de fondsen en dat de boeken bij de juiste mensen komen?

Bedankt!

Brazilië lijkt ver weg. Ik ben er zelfs nog nooit geweest (hoewel ik hoop dat dat snel zal veranderen). Maar ik hoop dat deze brief je inspireert om mee te bidden voor de mensen in dit land, en voor ons zendingswerk. En wanneer de Heer je op het hart geeft om in geloof 'aardappels te poten' in Brazilië, maak dan je gift over op het onderstaande rekeningnummer. Dank je wel!



Paul Storms - Directeur DPM Nederland/België