

JONGE LEIDERS TRAINEN IN INDIA

Beste vriend/vriendin,

Is er in jouw gemeente kinderwerk? Wordt de tienerleiding getraind en toegerust voor hun belangrijke bediening? In ons land er op dit gebied gelukkig een ruim aanbod, waar ik zelf als jeugdleider jarenlang steun aan heb gehad. Hoe anders is dat in India! Mijn collega Elsie, die het werk van DPM in India leidt, organiseert sinds kort specifieke trainingen voor jonge leiders. Ze vertelde me een aantal ontroerende getuigenissen, die ik graag met je wil delen.

EEN GOEDE BASIS LEGGEN

'India is een enorm groot land met bijna 1,5 miljard inwoners. Het is onmogelijk al die mensen individueel te bereiken met het Woord van God,' vertelt Elsie. 'Daarom trainen we voorgangers, zodat die op hun beurt hun gemeenteleden kunnen onderwijzen. **In 2022 bepaalde de Heer ons erbij dat we ons ook op jonge leiders in de kerk moesten gaan richten.**

Sinds die tijd trainen we groepen jongvolwassenen in ons nieuwe gebouw, dat ook een slaapzaal en lesruimte heeft. Zij worden vaak over het hoofd gezien door de huidige generatie leiders. De eerste training was specifiek gericht op jonge mannen. Ze zijn enthousiast voor de Heer, maar krijgen niet de juiste begeleiding en theologische vorming. Ondertussen zien andere jongeren hen wel als voorbeeldfiguren en kunnen daardoor op een dwaalspoor raken.

Eén van de thema's tijdens de training was genade versus wet, aan de hand van Dereks boek *Genade of Niets*. In India staan mensen óf volledig aan de kant van het houden van de Wet, óf helemaal aan de kant van genade. Er is geen evenwicht. We horen christenen zelfs zeggen dat je kunt doen wat je maar wilt, omdat Gods genade alles bedekt. **Maar als de basis van je geloof niet klopt, zul je ook niet de overwinningen ervaren die je nodig hebt in je leven. En zeker niet in je bediening als leider!**

TRAINEN VAN JONGE VROUWEN

Als er voor jonge mannelijke leiders al weinig aandacht is in de kerk in India, dan geldt dit helemaal voor jonge vrouwen. De positieve reacties die de training losmaakte, zorgden dan ook al snel voor de vraag naar een soortgelijke training voor vrouwen. In de Indiase cultuur krijgen zij, ook onder christenen, structureel te maken met afwijzing en ontmoediging om in leiderschap op te staan. Zelfs als er een duidelijke roeping van God op hun leven ligt.

Elsie herinnert zich de eerste training die ze voor jonge vrouwen organiseerden: 'We ervoeren veel geestelijke tegenstand, zowel vooraf als tijdens de training zelf. Maar we realiseerden ons dat de impact van deze training mogelijk de reden voor die tegenstand was. **Wanneer jonge vrouwen opstaan in leiderschap, worden ze vaak tegengewerkt door hun leiders en mannen die vinden dat ze niet zouden moeten dienen.** De jonge vrouwen die onze training volgden, hadden dan ook veel vragen over hun roeping en of ze wel of niet in de bediening moesten doorgaan. Vooral de sessie over de kracht van zegen en vloek was voor velen een eye-opener. God bracht emotionele genezing en geestelijke vrijheid!

De reactie van Mizba, een van de deelnemers aan een driedaagse DPM-training voor jonge vrouwen, spreekt boekdelen:

'Vlak voordat ik vertrok naar deze training, hadden mijn moeder en ik hevige ruzie. Ze wees me op dingen uit mijn verleden en zei: 'Jij zult geen enkele zegen van God ontvangen tijdens die training. Laten we maar eens afwachten of je überhaupt terugkomt met iets van de Heilige Geest.' Ik was in tranen toen ze dat zei. Maar toen Elsie onderwijs gaf over

zegen en vloek, besepte ik dat de woorden van mijn moeder als een vloek hadden gewerkt. Toen Elsie en Daniel ieder van ons de handen oplegden, was dat zo'n zegen. Daarna sprak ik voor het eerst in mijn leven in tongen. Ik ben zo blij! Het is niet in woorden uit te drukken.'

Een andere vrouw zei: **'We krijgen niet veel aanmoediging van onze voorgangers of leiders, en zelfs onze ouders moedigen ons niet altijd aan. Dat Elsie en haar man ons de handen oplegden en persoonlijk zegenden, was zo'n bemoediging, juist omdat we geen vader hebben die dat doet. We dragen Gods zegen nu in ons hart mee, en weten dat de Heer ons uitzendt!'**

JONGE LEIDERS IN AFGELEGEN GEBIEDEN

Tijdens een recente reis, in het voorjaar van 2024, naar de Andamanen, een eilandengroep in de Indische oceaan, besepte Elsie dat ze de trainingen niet alleen in hun eigen pand moesten aanbieden. Deze trainingen zijn ook op andere plaatsen hard nodig, misschien zelfs nog meer, in afgelegen gebieden zoals de Andamanen.

'De meeste christelijke bedieningen richten zich op het vasteland van India, op grote steden en de meer toegankelijke regio's van het land. Door de afgelegen ligging van de Andamanen zijn de jonge leiders in dit gebied grotendeels over het hoofd gezien. Maar zij hebben de toekomst van de kerk in handen. Met de juiste begeleiding en training kunnen zij krachtige steunpilaren worden in de Kerk. Het is daarom ons verlangen om vaker op locatie korte trainingen voor deze groep aan te bieden.'

JIJ KUNT HELPEN!

Ik hoop dat je bemoedigd en geïnspireerd bent door deze verhalen over ons werk in India. Ook wil ik je vrijmoedig vragen om een investering in de generatie jonge leiders. Zelfs een kleine bijdrage kan een groot verschil maken in de toekomst van de Kerk in India.

€35 bereikt jongeren op social media. Help ons om dagelijks korte videoclips en overdenkingen uit Dereks onderwijs aan te bieden op social media - de plek waar jongeren veel tijd doorbrengen.

€150 brengt een jongere naar Jeugdleaderskamp. Een jonge leider kan deelnemen aan onze jeugdleaderstraining. Zo investeer jij in de toekomst van een gezonde, sterke Kerk in India.

€1.000 betaalt een week salarissen voor ons hele team in India. Help ons om door te gaan India te bereiken en onze collega's een eerlijk loon te bieden.



KINDERWERK IS OOK BELANGRIJK!

Ook in India zien gelukkig steeds meer leiders het belang van jongeren- en kinderwerk in. Elsie kreeg een uitnodiging van een predikant om een groep kinderwerkers op te leiden. Vaak wordt Dereks onderwijs beschouwd als een bediening voor volwassenen. Maar deze predikant was persoonlijk geraakt door Dereks boeken. Hij zei: 'Kinderwerk krijgt meestal niet veel aandacht en wordt gezien als een minder belangrijke bediening in de kerk. Er zijn niet veel mensen die naar een Bijbelschool gaan om kinder- of jeugdwerk te leren leiden. Maar het is van cruciaal belang om hen een goede en gezonde theologische basis te geven.' Wat kostbaar als je voorganger zo'n visie heeft!

In Gods liefde verbonden,

Elsie Daniel

DPM India

Paul Storms

DPM Nederland en België



Geef via de QR code

Giften kun je overmaken naar **NL11SNSB0879678216** o.v.v. India.
Derek Prince Ministries is een ANBI-instelling, je giften zijn belastingaftrekbaar.