

ONDERWIJSBRIEF | DOOR DEREK PRINCE

# Proclameer: Jezus is Heer!

Honderden miljoenen moslims vieren jaarlijks de Ramadan. Wat is de geestelijke kracht van de islam? En hoe kunnen we vanuit Jezus' bewogenheid en liefde bidden voor moslims en voor het Midden-Oosten?



*Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader. — Filippenzen 2:9-11, NBV21*

## Gods focus in deze tijd

Iedereen zal het erover eens zal zijn dat de centrale focus van het wereldnieuws vandaag de dag op het Midden-Oosten ligt. Toen ik in Groot-Brittannië opgroeide in de tijd tussen de twee wereldoorlogen, kon je dagenlang de krant lezen zonder daarin enig land in het Midden-Oosten tegen te komen. Vandaag de dag is dat totaal anders. Dit komt overeen met het beeld dat de Bijbel geeft van de periode aan het einde van dit tijdperk, waarin de nadruk opnieuw ligt op het Midden-Oosten. Deze verschuiving van de focus van de wereld is een van de manieren waarop God tegen ons zegt: 'We zijn heel dicht bij de climax van dit tijdperk.'

## De islam begrijpen

De dominante geestelijke kracht in het Midden-Oosten is de islam. Helaas is de meerderheid van de westerse christenen onwetend over de ware aard van de islam. De islam is zonder twijfel de onveranderlijke vijand van zowel Israël als van de Kerk van Jezus Christus. Deze vijandschap is momenteel vooral gericht op Israël. De

islam neemt de Kerk niet echt serieus, omdat hij denkt dat de Kerk gemakkelijk omver te halen is. Maar Israël is een moeilijk obstakel gebleken. Het uiteindelijke doel van de islam is echter om de hele wereld over te nemen voor hun religie.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 'het huis van vrede' en 'het huis van oorlog'. Of, in het Arabisch: 'Dar es Salaam' en 'Dar-el-Harim'. Het 'huis van vrede' zijn de gebieden die onder de islam vallen; het 'huis van oorlog' zijn de gebieden die nog niet onder de islam vallen.

## De geestelijke kracht van islam

De basis voor de geestelijke kracht van de islam in het Midden-Oosten en Noord-Afrika kan met één woord worden samengevat: proclamatie. Je weet wellicht dat elke moskee ter wereld vijf keer per dag bepaalde uitspraken doet over God en Mohammed. Ik wil deze woorden niet citeren, omdat ze iets belijden wat ik niet onderschrijf. Ze gaan namelijk in tegen wat de Bijbel zegt over Jezus Christus:

*Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen.* (1 Timotheüs 2:5-6)

De islamitische proclamaties worden al ruim 1300 jaar vijf keer per dag uitgezongen vanuit alle moskeeën in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Een snel rekensommetje geeft dus 2.372.500 proclamaties vanuit elke moskee in elk land in het Midden-Oosten. Als je dat aantal vermenigvuldigt met het aantal moskeeën,

## “Ik geloof dat de waarheid veel krachtiger is dan de dwaalleer.”

kom je op vele miljarden proclamaties. Ik geloof dat dit de enorme kracht van de islam verklaart. Het is de aanhoudende, onophoudelijke verkondiging van de geestelijke macht die zij willen vestigen op aarde.

### De kracht van de waarheid

Als christenen confronteert ons dit met een uitdaging, omdat ik geloof dat het antwoord op een proclamatie een tegenproclamatie is. Ik denk dat we als christelijke Kerk niet voldoende de kracht en de waarde van proclamatie beseffen, en vooral van gezongen proclamatie.

De proclamatie vanuit de moskee gebeurt in de vorm van een zangerige tekst, en ook andere grote wereldreligies (boeddhisme, hindoeïsme, jodendom), gebruiken het zingen van proclamaties als een manier om hun geloof te belijden.

De Bijbel zegt in 2 Timotheüs 3 over de laatste dagen: *‘slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid.’*

In plaats van ‘slechte mensen’ staat er in het Grieks eigenlijk ‘gochelaars die kracht van toverij gebruiken’. In het Engels staat er ‘enchanters’, wat duidelijker de relatie laat zien met gezongen bezweringen (bij chanting worden heilige teksten, mantra’s, of geluiden ritmisch herhaald - red.). Wat de vertalers van de Bijbel waarschijnlijk niet hebben beseft, is hoeveel geestelijke kracht - ten goede of ten kwade - een gezongen belijdenis heeft.

Als wij willen dat Gods wil geschiedt in het Midden-Oosten, dan moeten we als christenen leren de juiste geloofsbelijdenis af te leggen. Misschien denk je nu: Nou, het zal lang duren voordat we dat miljarden keren hebben

gedaan! Maar volgens mij is dat niet de juiste manier om ernaar te kijken. Ik geloof dat de waarheid veel krachtiger is dan de dwaalleer. We hoeven niet hetzelfde aantal keer de waarheid te belijden om de dwaling te verslaan. Wij hebben de waarheid, en het is aan ons om voorbede te doen voor het Midden-Oosten.

In het bijzonder moeten we proclamaties maken over de overwinning van Jezus, over de kracht van Zijn naam en de kracht van Zijn bloed, over wat tot stand is gebracht door Zijn dood aan het kruis, over Zijn verheerlijking als de allerhoogste Heer. en over het belangrijke feit dat Hij weer terugkomt in macht en glorie om Zijn koninkrijk op deze aarde te vestigen.

### Voorbede en proclamatie

Als je nadenkt over de situatie in het Midden-Oosten, wil ik je aansporen om niet passief toe te kijken. Het is gepast om te reageren met proclamaties – in gebed, door voorbede, door te zingen – op welke manier dan ook. En ik wil je hiervoor drie thema’s aanreiken.

### Proclamatie voor Israël

Allereerst proclameren we voor Israël. Wij verkondigen dat Israël beschermd zal worden tegen al haar vijanden rondom door de bovennatuurlijke genade en kracht van God, zodat Israël weer tot God kan terugkeren.

In Jeremia 31 hebben we een voorbeeld, dat aan ons als gelovigen is gericht. Jeremia 31:7 zegt:

*Want zo zegt de HEER: ‘Zing van blijdschap voor Jakob en juich onder de leiders van de volken; Verkondig, prijs en zeg: ‘O HEER, red Uw volk, het overblijfsel van Israël!’*

Let op het woord verkondigen. Wat moet ons antwoord zijn op wat er in Israël gebeurt? We moeten bidden, maar we moeten ook prijzen, verkondigen, zingen en juichen.

Vervolgens staat er in vers 10:

*Hoort het woord van de HEER, o volken, en maakt het bekend op de eilanden [of ‘kustlanden’] ver weg, en zegt: ‘Hij die Israël verstrooide, zal hem verzamelen en hem hoeden zoals een herder zijn kudde.’*

Dat is Gods boodschap aan de volken op aarde - maar het is in zekere zin onze verantwoordelijkheid om deze boodschap bekend te maken. Om het aan ons eigen land te verkondigen, en aan alle naties van de wereld.

### Proclamatie voor moslims

Vervolgens moeten we bidden dat de huidige crisis in het Midden-Oosten en de onderlinge strijd tussen



## “In het bijzonder moeten we proclamaties maken over de overwinning van Jezus, over de kracht van Zijn naam, en over het belangrijke feit dat Hij weer terugkomt op aarde.”

de Arabische volken het ijzeren fort van de islam zal openbreken, zodat de waarheid kan doordringen.

In de tijd van het communisme heeft Gods volk in Oost-Europa en de Sovjet-Unie jarenlang gebeden en geleden, zonder dat het resultaat leek te hebben. Plotseling kwam er echter een moment waarop hun gebeden en proclamaties effectief werden. In minder dan een jaar tijd keerde de situatie in de communistische landen volledig om. Als iemand ons vooraf zou hebben verteld dat dit zou gebeuren, zo dramatisch en zo snel, zouden maar weinigen van ons het hebben geloofd. Het mag ons als christenen bemoedigen dat ook de ogenschijnlijk onneembare vesting van de islam op een dag zal zwichten voor onze gebeden en onze proclamaties.

In Lukas 11:21-22 zegt Jezus:

*Wanneer een sterke gewapende man zijn woning*

*bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. Maar als iemand die sterker is dan hij, op hem afkomt en hem overwint, neemt hij hem zijn hele wapenrusting, waarop hij vertrouwde, af en verdeelt zijn buit.*

Wij kunnen degene aanroepen die sterker is dan de islam, namelijk Jezus Christus, om het huis van islam te openen en de gevangenen te bevrijden.

Voor alle duidelijkheid: ik heb geen hekel aan moslims. Ik ben juist diep bewogen met hen en ik bid dit dan ook vanuit diepe liefde en bewogenheid voor moslims.

### **Proclamatie voor het leger**

Vervolgens is ons derde thema voor voorbede en proclamatie voor de westerse militairen die in het Midden-Oosten zijn gelegerd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heb ik ook zelf drie jaar

in het Midden-Oosten doorgebracht, dus ik heb wel een idee hoe het is om in een woestijn te leven. De soldaten hebben weinig entertainment en zijn afgesneden van hun gewone leven. Door mijn eigen ervaring geloof ik dat dit een kans is voor de Heilige Geest en het Woord van God om in hun vacuüm te komen en velen van hen tot God te bekeren. En als onder hen een vorm van opwekking uitbreekt, zal dit de hele geestelijke atmosfeer in het Midden-Oosten beïnvloeden.

### Tijd voor gebed

Wat er in het Midden-Oosten gebeurt, is opwindend, dramatisch en van cruciaal belang. Opnieuw wil ik je dringend vragen om niet passief te zijn. Leun niet achterover als je naar het nieuws kijkt. Zeg niet: 'Daar kan ik niet veel aan veranderen', of 'Laten we hopen dat het goed komt.' Als christen weet je hoe je moet bidden; je kent de kracht van Gods Woord en het gezag van de naam van Jezus. Daardoor kun jij een beslissende rol spelen in de gebeurtenissen die zich nu in het Midden-Oosten afspeelen.

De HEER, onze God, de HEER is de enige!  
Buiten de HEER is er geen god. Alleen Hij is een rechtvaardige God, alleen Hij brengt redding.  
Keer terug naar Hem en laat je redden, alle einden van de aarde; want Hij is God, er is geen ander. Alleen bij de HEER is gerechtigheid en macht te vinden. Er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. Jezus, die de gestalte van God had, deed afstand van zijn positie en werd gelijk aan de mensen. Als mens verschenen heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader. (Deuteronomium 6:4, 1 Timotheüs 2:5-6, Jesaja 45:21-22, Efeze 2:7-11)

## Aanbevolen



### De Sleutel tot het Midden-Oosten

NIEUWE UITGAVE



In dit boek legt Derek Prince Bijbelse profetieën naast de actuele geschiedenis van Israël en formuleert een heldere visie op het Israëlich-Palestijns conflict. (Eerder uitgegeven onder de titel *Beloofd Land*.)



Bestel nu



### Leer Bidden

ONLINE CURSUS START 28 MAART



Leer bidden met geloof en autoriteit!  
Op 28 maart start onze online cursus *Leer Bidden*.  
Schrijf je nu in, of ga voor meer informatie naar onze website.



Informatie en inschrijven



Derek Prince Ministries Nederland  
Nijverheidsweg 12 7005 BJ, Doetinchem

IBAN: NL11SNSB0879678216  
www.derekprince.nl

0251-255044  
info@derekprince.nl

Derek Prince Ministries Nederland is een ANBI-stichting. Giften zijn belastingaftrekbaar.