

Beste lezer van onze Dagelijkse Overdenkingen,

Wat leven we in een rare tijd... Zelf hebben mijn vrouw en ik er zes weken thuisonderwijs op zitten. De kinderen hebben nu vakantie, en daarna kunnen ze deels weer naar school. Mijn vrouw, die nu nog van haar bevallingsverlof geniet (13 februari is onze derde zoon, Timo, geboren!), gaat begin mei weer aan de slag.

Voorlopig rollen we als DPM en ook wij persoonlijk heel goed door deze crisis heen. Iedereen kan (thuis of wisselend op kantoor) werken en ons werk gaat door. Daar zijn we erg dankbaar voor.

Maar hoe gaat het met u, jou, jullie? Ben je gezond? Heb je contact met anderen of voel je je eigenlijk eenzaam? Mis je wellicht de samenkomsten van je gemeente? Voelt God eigenlijk een beetje ver weg, of juist dichterbij dan ooit?

We zijn blij dat we de switch gemaakt hebben in onze Dagelijkse Overdenkingen naar de serie 'Veilig bij God'. Een passend thema voor heel veel mensen in deze tijd. Ons vertrouwen is op Hem!

Nog steeds ontvangen meer dan 4.000 mensen dagelijks onderwijs uit Gods Woord in hun mailbox. En van de week kregen we nog een leuk en lief mailtje van iemand die de overdenkingen in onze mobiele app leest en ook de proclamatiekaarten die daar in staan gebruikt!

Afgelopen jaar hebben we met elkaar alle pijlers van het christelijk geloof bestudeerd. Wat heb ik er zelf ook weer veel van geleerd om dit onderwijs is overdenkingen te verdelen en passende titels te kiezen, die uitdrukken wat de kern is!

Zo in de loop van dit jaar willen we jullie vragen ons te helpen uit de kosten* te komen (*redactie, externe mailservice, organisatorische kosten) om deze gratis service te kunnen blijven bieden. Afgelopen jaar hebben jullie ruimhartig gereageerd en hebben we ons gezamenlijke doel bereikt. Hiervoor onze grote dank.

Ook dit jaar hebben we weer zo'n €5.000,- nodig om de kosten van de dagelijkse overdenkingen te dekken. Dit komt neer op ongeveer 1,25 euro per jaar per ontvanger.

Daarom willen we je, ondanks de onzekere tijd waarin we leven, vrijmoedig vragen om een eenmalige of periodieke gift, die ons helpt de bediening van de dagelijkse overdenkingen voort te zetten. (N.B. Heb je niet de mogelijkheid om bij te dragen, geen probleem! We blijven je van harte de Dagelijkse Overdenkingen toesturen.)

Namens de medewerkers van DPM Nederland bidden we je Gods zegen, liefde, genade, bescherming en voorziening toe in deze tijd.

In Jezus' liefde verbonden,

Paul Storms

Klik hier om online te doneren voor de overdenkingen

PS: Als je dat liever doet, kun je ook zelf een gift overmaken naar:

Derek Prince Ministries te Doetinchem
rekeningnummer NL 11 SNSB 08 796 782 16
o.v.v. Gift DO.